

Californien 2023

Først og fremmest vil jeg sige tusinde tak til den anonyme tidligere elev, som hvert år gavmildt giver to rejselegater til to studenter. I året 2022 er jeg så heldig at modtage et sådant legat, og det er jeg meget taknemmelig for, da det har betydet en længere rejse, unikke oplevelser og vidunderlige minder for mig.

Jeg hedder Victoria Arknæs og er 20 år gammel. Jeg gik efter 9. klasse på STX og blev student fra Marselisborg Gymnasium i sommeren 2022, hvor jeg som nævnt modtog et rejselegat. Efter gymnasiet har jeg læst de to første semestre på bacheloruddannelsen i medicinskemi på Aarhus Universitet. Jeg har ikke været ude at flyve siden 2017 grundet flytning, lockdown og studie, så en længere rejse var virkelig tiltrængt herunder bare at komme væk fra bøger, hverdag, lektier, afleveringer, prøver, eksaminer, regn og kulde. Jeg valgte at fokusere på både afslapning, godt vejr, relationer og spændende oplevelser, da jeg skulle vælge min destination.

Hello, California

Min rejse gik til Californien, USA, hvor jeg aldrig har været før. Vi fløj direkte fra Københavns Lufthavn til LAX i Los Angeles, og turen tog over ti timer hver vej. Jeg brugte min sommerferie mellem anden og tredje semester derovre på rundrejse sammen med min kæreste, som kender staten rigtig godt, da min kæreste tidligere har været bosat der. Jeg har oplevet hvordan hverdagen forløber for en amerikaner, og vi har besøgt venner og bekendte i vores netværk samt nogle fra min kærestes familie.



Lidt hverdag

Min dag startede typisk med en længere svømmetur i en pool, hvor jeg svømmede baner. Vist på billedet til højre er en af de mange pools, vi havde adgang til fra den lejlighed vi havde lejet. Solen skinnede hver dag med en dagtemperatur på op mod 36 °C, og jeg gjorde brug af faktor 70 solcreme for ikke at blive forbrændt. Der var oftest ikke en sky at øjne på himlen, og dagene var lyse og lange. Der var varmt, og uanset hvor vi gik hen, var vi omringet af høje palmetræer og andre ørkenplanter samt



bjerge i horisonten - de såkaldte *hills*. Det var virkelig smukt at vandre i bjerge. Selvom varmen kan lyde uudholdelig, var det ikke så slemt grundet den lave luftfugtighed. Til trods for varmen endte vi et

par gange med at gå på hikes i nogle af de mindre bjerge på vandrestierne, hvilket var meget anderledes end herhjemme taget omgivelserne i betragtning.

Vi så mange dyr som for eksempel slanger, heraf den californiske kongesnog, og vi mødte også interessante mennesker på disse hikes.



Udover swimmingpools har vi også været meget ved stranden i de flere forskellige byer. Sandet var varmt som resultat af det fantastiske vejr, og udsigten ud over vandet samt over byen var betagende med den blå himmel, bjergene og de høje palmetræer. En af de strande vi besøgte, lå i Laguna Beach, som er en charmerende strandby, med små hyggelige butikker. Stranden ses på billederne nedenfor.



En væsentlig forskel, som jeg iagttog mellem Danmark og Californien, var, at amerikanere var enormt gæstfri og venlige. Herhjemme synes jeg, er vi mere indelukket og introvert i det offentlige rum, end befolkningen i Californien for mig fremstod. Eksempelvis sagde man på trods af manglende bekendtskab ofte god morgen og god aften, når man passerede hinanden på gaden, og gik man ind i en butik i USA, var ekspedienterne meget entusiastiske i deres ekspedition. Dette er ikke ment som en udskamning eller kritik af



danskerne, men blot en subjektiv betragtning jeg har gjort mig. Alle var bare hjælpsomme og imødekommende, og jeg følte mig generelt meget velkommen, hvor end jeg var.

En anden fremtrædende forskel er størrelser og afstande. Alting er bare større i USA - det er et faktum. Det gælder alt fra biler og veje til madvarer, byer, butikker og parker. Mange af de biler, vi passerede, var store pickup trucks, og en medium størrelse sodavand i biografen var lige så stor som, hvis ikke større end, den største herhjemme. Vi har også gået vanvittigt meget, fordi parkerne, byerne og afstandene simpelthen bare er større. I forlængelse heraf kan det tilføjes, at man villigt kører langt for små ting såsom supermarkeder eller butikker. Det krævede eksempelvis kørsel på motorvejen for at tage i biografen eller i det shoppingcenter som lå tættest på. Billedet til højre ovenfor viser en af cafeerne i et shoppingcenter. Derudover er seværdighederne heller ikke tæt på hinanden, og kørsel fra, til og imellem dem kræver også færden på motorvejen. Man skal også køre relativt aggressivt for at kunne følge med trafikken grundet de andre bilisters kørsel. Der er meget trafik, og det er måske netop frygten for, at der opstår trafik, som får folk til at sætte farten op samt ikke at lade en f.eks. flette ind på motorvejen eller lave vognbaneskift.



Lidt historie

En af de byer, som jeg har besøgt, var San Juan Capistrano, som er en af de ældste byer i Californien, og som ligger i Orange County. San Juan Capistrano er kendt for sin *mission*, *Mission San Juan Capistrano*.



Det er en spansk *mission* fra 1776, som udover at have religiøse intentioner også havde militære formål. *Missionens* mission var at være spirituel guide og konvertere de indfødte amerikanere til kristendommen. Derudover havde kirken intentioner om at pådutte de indfødte amerikanere europæiske kulturelle og sociale normer og skikke samt erhvervsmæssige evner. Det vil sige, at udover at blive oplært i europæiske normer og kristne principper, blev de indfødte tvunget af kirken til at udføre hårdt fysisk arbejde i form af at bygge byen op og få hele *missionen* til at løbe rundt. Det var dog ikke kun de indfødte, som havde dette job, da soldaterne udover at beskytte *missionen* også havde samme opgaver, som de indfødte fik.

Missionen er også interessant arkitekturmæssigt, da den består af såkaldt adobe-huse¹, og bygningerne og omgivelserne er beundringsværdige. *Missionen* har et typisk layout af bygninger,

¹ Adobe, bestemt soltørret mursten af ler

der omringer en gårdsplads. Rundt omkring ser man palmetræer, ørkenplanter og blomster, og der er blevet installeret to damme til koi karpe. En af bygningerne samt den ene af disse koi karpe damme kan ses på billederne ovenfor på forrige side. Nedenfor ses flere billeder af området.



Bygningerne var dog i meget dårlig stand, hvilket skyldes naturfænomener såsom jordskælv. En af de bygninger, som er blevet offer for jordskælv, er kirken, som siden 1812 har stået i ruiner. Det tog længere tid at bygge kirken, end den fik lov at stå, før den blev ødelagt af jordskælv. Resterne af kirken ses på billederne nedenfor.



En anden historisk interessant by, vi besøgte, var Old Town i San Diego, der, som det fremgår af navnet, er en af de ældste byer i San Diego. Denne by er også af spansk oprindelse og har også adobe-huse. I dag præges byen meget af mexicansk kultur i form af mad og arkitektur, og den er udsmykket med mexicansk kunst. Et eksempel herpå ses på billedet til højre samt billederne nedenfor. På venstre billede nedenfor ses min kæreste og jeg, og på højre billede ses mere kunst.



På billederne nedenfor ses en gammel kirkegård, hvor graven på den berygtede Yankee Jim befinder sig (højre billede). Yankee Jim var fra Canada og kom til byen i 1800-tallet, hvor han forsøgte at stjæle byens eneste skib, men han endte med kun at stjæle en robåd. For denne forbrydelse valgte byen at hænge ham, og han troede, at denne dom var for sjov og for at skræmme ham, lige indtil han så det reb, han skulle hænges med. Siden hans død siges han ifølge sagnet at hjemsoge bygningen ved galgen, selvom dette dog er tvivlsomt.



Lidt kunst

Som tidligere nævnt besøgte vi byen Laguna Beach, og denne huser også en kunsthøjsfest med udstillinger af lokale kunstnere og en kunstforestilling ved navn *Pageant of the Masters*. Sidstnævnte er en forestilling, som genskaber ikoniske kunstaværker ved brug af rigtige mennesker i maling, makeup og kostumer. I den forestilling vi så, genskabtes bl.a. *The Last Supper* (Leonardo da Vinci), *Women in the Garden* (Claude Monet) og *Pietà* (Michelangelo). Det må desuden nævnes, at billeder fra forestillingen ikke haves, da det var forbudt at filme og tage billeder. Det var som tilskuer oftest ikke til at skelne hvilke dele af et kunstaværk, der bestod af mennesker, og hvilke dele der ikke gjorde, og på denne måde var det en meget fascinerende forestilling. Udover den imponerende evne til at få menneskerne til at falde i med kulisserne i værkerne, gennemgik fortællerne vigtige kunstnere gennem forskellige perioder af kunsthistorien samt baggrunden bag diverse kendte kunstaværker og kunstkolonier. Således var det en meget oplysende og samtidig underholdende forestilling, især for en kunstentusiast som mig.



Lidt sjov

Vi besøgte flere forskellige forlystelsesparker, heraf Disneyland, Universal Studios og Legoland. Jeg er stor fan af forlystelsesparker.

Disneyland California er en forlystelsespark, som ligger i Anaheim. Parken er opdelt i to parker, og begge parker er enorme. Parken er så stor, at selvom vi f.eks. kom til åbningstid og blev til lukketid, hvilket vil sige 16 timer, kunne vi på én dag kun nå den ene af de to parker, og vi nåede ikke engang hele parken. Vi gik tredive tusinde skridt på én dag i Disneyland, hvilket reflekterer parkens omfang. Der var virkelig mange mennesker, og deraf lange ventetider, og vejret var næsten lidt for godt på



36 °C, dog med mulighed for skygge i de fleste køer. Ventetiderne var som nævnt lange, men vi havde heldigvis tilkøbt det såkaldte *Genie Plus*, med hvilket man kunne gå i lyn-køen. Parkerne gav mig meget glæde, og jeg havde en storslået dag derinde. Rent æstetisk var parkerne opsigtsvækkende, da alt er pyntet op, som det jo skal være i Disneyland. Selvom dette var forventet, var jeg stadig overrasket over udførelsen, da det var et magisk sted at være med god stemning, unik indretning og tydelige temaer. Især *Galaxy's Edge*, som er Star Wars delen af den ene park, var veludført, da det så meget autentisk ud og følte som om man rent faktisk var i *Batuu*. Et eksempel herpå ses på billedet til venstre.



Billedet til venstre viser en af forlystelserne i *Galaxy's Edge*, hvor man ledes gennem en Star Wars hangar med en stor flok storm troopers.

Udover diverse Star Wars forlystelser var der også den klassiske *Space Mountain*, som er en rutsjebane, som skal forestille at foregå i rummet. Der var også en Indiana Jones rutsjebane, der, ligesom med Star Wars området, følte meget autentisk til filmene, hvilket var positivt. *Small World* er også en klassisk Disneyland forlystelse, som indeholder små, dansende og syngende dukker. De gentager den samme sang om og om igen, og forlystelsen føles næsten som hjernevask. Andre hyggelige forlystelser var *Pirates of the Caribbean* og *Haunted Mansion*, som frembragte nostalgi fra min barndom fra et tidligere besøg i Disneyland Paris, som også indeholder disse forlystelser. Alt i alt var Disneyland California en af de fedeste forlystelsesparker, jeg har besøgt samt et sjovt højdepunkt på min rejse.



Universal Studios er en forlystelsespark samt aktivt filmstudie, som ligger i Hollywood i Los Angeles. Denne park var jeg også meget begejstret for, da den indeholder ægte og genskabte film sæt bag film som *Psycho* (1960), *Jaws* (1975) og *War of the Worlds* (2005). Udover film sæt er der i parken også forlystelser, som består af både rutsjebaner og mere statiske forlystelser med skærme.



Ligesom i Disneyland, er der områder med bestemte temaer, som er veludførte. Der er eksempelvis *Springfield* fra *The Simpsons*, *Hogwarts* fra *Harry Potter* og det nye *Super Nintendo World*. Især sidstnævnte var imponerende, da dekorationen involverede mange bevægende elementer såsom karakterer og mønter, og det var derudover meget vellignende til spillene. På billedet til højre samt billederne nedenfor ses *Super Nintendo World*, og på næste side ses *Springfield* fra *The Simpsons*.





Billedet nedenfor til venstre viser forlystelsen Jurassic World, som er en *watercoaster*, hvor man "sejler" igennem hvad, der skal forestille Jurassic World, hvor dinosaurerne er sluppet løs og skaber kaos. Der er til sidst et kæmpe drop, hvilket resulterer i ret våde rutsjebane passagerer. Billedet nedenfor til højre viser eftervirkningen af denne forlystelse.



En anden fed forlystelse i parken var The Mummy, som er en rutsjebane inspireret af filmen *The Mummy* (1999). Denne rutsjebane involverer unikke elementer såsom



baglæns kørsel.

Ventetiderne var igen ret lange, hvis ikke man tog single-rider køen, men dette blev hjulpet af at venteområderne var designet flot og interaktivt, så det ikke var kedeligt at vente. Der var eksempelvis talende animatronics og autentisk lignende film sæt fra de forskellige film, som den gældende forlystelse baseredes på. Et eksempel på et sådant venteområde i en kø ses på billedet til venstre. Denne park var lidt noget andet end Disneyland, og jeg syntes ligeledes det var en skøn oplevelse. På næste side ses et billede af udsigten fra parken samt billeder af diverse Universal karakterer.



I San Diego opholdt vi os bl.a. i en kystby ved navn Carlsbad, som er en fortræffelig by, der er kendetegnet ved flotte strande og laguner. På billedet nedenfor ses en af de strande, som vi besøgte. I Carlsbad ligger også Legoland California, som vi også valgte at besøge, nu vi alligevel var der. Sammenlignet med det danske Legoland, er den meget større og havde også andre forlystelser end herhjemme. Der var flere forlystelser, men færre rutsjebaner, og parken er klart egnet mest til mindre børn. Alligevel syntes jeg det var meget hyggeligt at være der, og det var sjovt at se Legoland i et andet land, da det er kvintessentielt dansk.



Lidt (u)hygge

Tidligere nævntes Disneyland, men udover Disneyland er der udenfor parken i samme område i Anaheim også det såkaldte *Downtown Disney District*, som er et hyggeligt kvarter med Disney-relaterede butikker og restauranter. Tæt på dette distrikt ligger et andet udendørs shoppingcenter kaldet *Garden Walk*, som havde nogle interessante aktiviteter, herunder *Mission Escape Games*, som orkestrerer escape rooms, som vi prøvede. Et escape room er en aktivitet, hvor man som gruppe har en time til at slippe ud af et rum ved at løse gåder. Rummet vi valgte hed *Darkest Hour*, og temaet på dette rum var, at vi var blevet kidnappet af en seriemorder, som var glad for at torturere og lege med sine ofre, og som resultat deraf gav os, de nyeste ofre, en time til at undslippe ham og hans hus. Hvis vi slap ud, inden tiden var gået, lod han os overleve. Jeg har prøvet forskellige escape rooms i Aarhus før, og jeg er stor fan af konceptet. Temaet er lige mig, da jeg generelt er glad for horror-genren i bøger og film. Dette escape room er helt sikkert det mest veludførte, jeg har prøvet, og det er ikke kun grundet temaet. Udførelsen var fejlfri, og det hele var meget medrivende, da de gjorde brug af stemningsmusik, fysiske effekter og samtale med den udpegede seriemorder. Derudover var der, som det fremgår af navnet, stort set intet lys i rummet, udover et lille, falsk fyrfadslys, som man som gruppe måtte deles om. Jeg er imponeret over kreativiteten i gåderne samt udførelsen af hele konceptet, og vi undslap endda med 26 minutter tilovers. Oplevelsen var unik og mord-som (ha ha).



Da vi var i Carlsbad, skete der også noget meget uheldigt og uforudsigeligt; jeg var ude for mit livs første bilulykke. Vi sad og ventede ved et rødt lys i et kryds, og pludselig hørte vi et brag og blev rykket kraftigt fremad. Vi blev altså påkørt i krydset af en uopmærksom bilist, som hverken så os, eller så at der var rødt. Eftersom det foregik ved et rødt lys, var det ikke med høj fart, og alle i begge biler var heldigvis uskadede. Bilen fik skade i form af smadrede lygter og et bagagerum, som efterfølgende ikke kunne åbnes. Det var en skræmmende oplevelse, og også noget jeg ikke har været ude for før. Det skete også meget pludseligt efter en ellers god dag i den hyggelige by, men jeg er glad for, at ingen kom til skade.

Meget afslapning

Ovenstående omfatter blot et lille udpluk af mine oplevelser, som jeg syntes var mest nævneværdige at inkludere. De fleste af dagene i min ferie er tilbragt med afslapning og hygge i sociale lag rundt omkring i Californien. Jeg var meget beæret over at møde min kærestes familiemedlemmer, som alle tog godt imod mig.

Jeg fandt det ret udfordrende at skrive denne beretning, da jeg for tiden taler, skriver og læser bedre engelsk end dansk. Det er ikke kun grundet mit længere ophold i det engelsktalende land, men min kæreste, som jeg bor sammen med, taler engelsk, og derfor er jeg meget vant til at kommunikere på engelsk. Derudover er de fleste af mine forelæsninger og opgaver på universitetet også på engelsk, hvilket også gælder alle mine bøger, som er skrevet på engelsk. Jeg tænker, at dette er grundlaget for de udfordringer, jeg har haft med afviklingen af denne beretning. Det er længe siden jeg har skrevet noget på dansk.

Goodbye, California (for now)

Dette var mit første men ikke sidste besøg i Californien, for jeg elskede at være der. Denne rejse er den længste, som jeg nogensinde har været på, og alt i alt har den været helt perfekt; jeg har fået det ud af den, som jeg havde intentioner om. Min rejse har været afstressende og meget spændende, og jeg har lavet mange uforglemmelige og betydningsfulde minder. Det har været et godt pusterum for mig inden starten på mit tredje semester i medicinalkemi. Jeg har også set en for mig hidtil ny del af verden, og jeg har nydt at lære om både historie og kultur. Derudover har jeg haft mange underholdende og humoristiske stunder med godt selskab og morsomme aktiviteter. Jeg har også brugt en stor del af min tid på at slappe af ved poolen eller ved stranden samt med min kæreste, venner og familie.

Slutteligt vil jeg endnu engang udtrykke min enorme taknemmelighed for denne storslåede mulighed, det har betydet meget for mig med en rejse så fjernt i længere tid.